

Vårutflykt till Småland

Tisdagen den 25 april gjorde Östergötlands Handvävare en vårutflykt till nordöstra Småland. Resan startade med buss från Linköping fortsatte via Norrköping till Söderköping och så vidare till första resmålet Gamlebys vävstuga. Där blev vi bjudna på mycket gott för både ögat och magen. Vävstugan var belägen i annexet till Åby Herrgård, en fantastisk vacker herrgård i sig, Vävstugan bestod av ett par stora ljusa rum med gott om plats för vävstolar, garn och annat material samt fikabord. Väverskorna hade skyltat upp med handdukar, mattor, kuddar, brödpåsar, dukar med mera. Allt var mycket vackert, välgjort och av god kvalité. Vi tittade och tittade och så en gång till och det blev många diskussioner om hur man kan göra eller inte göra. Det finns många bra sätt att lösa problem på och många olika sätt som fungerar utmärkt.



Färden fortsatte till Gamlebys folkhögskola där vi fick en fin presentation av den textila utbildningen. Den följdes av en rundvandring i sysalarna och avslutades i vävsalarna. Det fanns mycket intressant att se. Det var roligt att få möta dessa unga människor som vävt så fina saker och se deras glädje, kunnande och entusiasm.

Efter att vi ätit en välsmakande lunch på skolan åkte vi vidare till Västerviks vävstuga "Skäl och Hjärta". Nu trodde jag att vi inte kunde bli mer imponerade men så fel jag hade. Den här vävstugan var inrymd i något som tidigare varit kontorslokal och den var mycket ändamålsenlig med många små rum med garderober och goda möjligheter till förvaring av aktuella material. Vi fick veta att de hade 17 vävstolar och var 15 deltagare och att de var och en genom ett fiffigt system ansvarade för var sin vävstol. Inte så att man gjorde allt utan personen i fråga såg till att varpen kom upp och arbetet med vävningen flöt på. Även här var det dukat med kaffe och supergott kaffebröd.









Trötta och nöjda satte vi oss sedan i den bekväma bussen från Vikingbuss och blev avsläppta på våra hemorter. När jag satt i bussen och tänkte tillbaka på denna härliga och innehållsrika dag fylldes jag av stor tacksamhet till alla vi mött och som tagit emot oss så trevligt och generöst både på folkhögskolan och i vävstugorna. Det var med stort engagemang och omtänksamhet som dessa eldsjälur ställt upp för oss, berättat och visat vad de vävt och arbetade med i sina vävstolar. Vi hade bytt idéer och praktiska tips med varandra och fått kopior av intressanta vävnotor. Och så alla trevliga samtal och diskussioner vid kaffeborden med allt det goda fikabrödet! Vårt ringa tack från oss östgötavävare till folkhögskolan och vävstugorna blev var sin stor presentpåse med choklad och godis från Cloetta i Ljungsbro.

ETT VARMT TACK TILL ALLA SOM STÄLLDE UPP FÖR OSS DENNA DAG!

Bilderna i reportaget visar bara på en liten del av allt det fina vi fick ta del av under dagen.

Text Monica Stålnert

Bilderna är bidrag från några av deltagarna.

Reportaget har sammanställts av Birgit Johansson