



Riksvävarnas resa med Mittvävarna till Estland 2019-09-09--14

Den 9 september var vi 29 damer och 2 herrar som äntrade Byberg och Nordins buss för resa till Estland. Under resan ner genom Sverige fick vi en intressant lektion i Sveriges historia av vår reseledare Anders Nordin. Efter en natt på båten ankom vi till Tallinn i 26 graders värme. En lokal guide, Imbi, hoppade på och vårt första stopp var Olustvere, där lunch intogs på herrgården. Hela området, som är från 1400-talet, är numera en yrkesskola och det var restaurangskolan som bjöd oss på en jättegod lunch i den magnifika herrgården, som är från början av 1900-talet. I den gamla lokalen för brännvinstillverkning jobbas det numera med keramik och i en annan lokal fick vi besöka en intressant textiltställning som gav många idéer.



Foto: Lena Westin

Resan gick vidare till Heimtali museum, där ikonerna, professorn, textilkonstnären och samlaren Anu Raud tog emot oss. Hon har tagit på sig arbetet med att söka upp och bevara gamla textilier från Estland. Hon har skapat ett museum i Heimtalis gamla skola där hon tar emot studenter och forskare som kommer för att studera sina textila rötter. En helt fantastisk textils katt! Hon har kurser för barn och skolungdomar där de har möjlighet att skapa stickade djur utifrån den estniska sticktraditionen. Anu visade upp en bonad där man vävt in den estniska flaggans färger, blå, svart och vit. Under Sovjettiden fick nämligen inte Estland tillåtelse att visa upp sin flagga utan då vävde man istället in färgerna i sina textilier. På staketet utanför museet har studenterna målat av de rikt mönsterstickade vantarna, helt otroligt! Anu har även i sin doktorsavhandling kartlagt ön



Foto: Lena Westin

Kihnus klädedräkter, bl. a kvinnornas randiga yllekjolar som har olika randningar beroende på vid vilket tillfälle de skall användas.

Efter en skön natt på Tervis SPA-hotell äntrade vi bussen igen. Vår guide Imbi guidade oss i Pärnu samtidigt som hon berättade Estlands historia. Estland har bl. a varit i Sovjetiskt styre 1944–1991, innan de blev självständiga igen och då fick möjlighet att återfå sina konfiskerade egendomar.

Resan gick vidare till Alpaka farm, där norske Kai och estniska Kaja sedan 5 år tillbaka har en farm med 59 alpackor. De klipper djuren 1 ggr/år och tar hand om ullen. Deras butik innehåller både garn

från deras egna alpäckor och garn de köper in. Ett eldorado för garnentusiaster! Ullen från alpäckorna är 7 ggr varmare än ull från får. Resan gick vidare till ett hantverkshus i Pärnu, Maarja-Magdaleena Gild, där många olika hantverkare huserade, och vi fick möjlighet att gå runt och titta och ev. shoppa. Bl. a fanns det en dam som nåltovade fantastiska saker. Vi besökte även Vendre textilfabrik med framför allt sängkläder.

På kvällen skulle vi besöka en estnisk familj utanför Pärnu. Det visade sig vara vår guide, Imbi, som bjöd på kaffe och visade sitt hem. Efter självständigheten 1991 fick de tillbaka sin egendom och byggde ut med tanke på att sonen med familj skulle bo tillsammans med mor och far och mormor men i dagens läge vill ungdomarna ha eget så det blev inte så. Men det var intressant att få en inblick i en estisk familjs hem.

På torsdagen lämnade vi Pärnu och åkte till Haapsalu och Åbolands museum, där vi fick berättat historien om svenskarna som bosatte sig i Estland. Haapsalu var estlandssvenskarnas huvudstad. Sedan 21 år tillbaka har ett antal damer "torsdagstanterna" tillverkat en 20 meter lång broderad tapet som speglar estlandssvenskarnas historia. De fortsätter nu att brodera ytterligare 5 meter.



Foto: Lena Westin

Resan gick sedan vidare till Haapsalu Sall, en butik med spets-sjalar, där många celebriteter har egna mönster, bl. a drottning Silvia och Astrid Lindgren. Deras specialitet är att sticka så tunt att man kan dra sjalen genom en vigselring. De stickade även brudklänningar. Att sticka en sjal tog mellan 60 – 80 timmar. Dagen gick vidare med en guidad tur till fots i Haapsalu med besök i en trähantverksbutik.

Fredagen var sista dagen i Estland. Vi bussades tillbaka till Tallinn, där vi fick en guidad tur både med buss och till fots av Catrin. Vi besökte Helmic, den största Sy, stick och tygtillbehörs butik som någonsin skådats. 2 våningar och det kändes som den täckte ett kvarter. Vi besökte också Tallinns hemslöjdsbutik, som innehöll lokalt hantverk både broderat och vävt.

Efter fantastiska dagar i Estland, som innehållit både sol och regn, Estlands historia, många intryck och många idéer och lite tyngre bagage klev vi på båten för transport tillbaka till Sverige.